

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Leer te luisteren

“De angsten kunnen bij heel veel mensen overwonnen worden wanneer ze zien dat ze begrepen worden.

En daar zit een heel groot punt: de mens die in een soort evenwicht komt, moet proberen te luisteren naar zijn medemens. Dit is een belangrijke gave, niet veel mensen kunnen echt luisteren. Maar daar waar mensen zichzelf worden, waar mensen groeien in een evenwicht, in een harmonie, kunnen ze leren luisteren, luisteren naar hun medemens, naar de echte nood - niet naar de vermeende nood, niet naar de dingen die laten we zeggen ‘aangeklaagd’ worden door de medemens, maar bijna doorzien wat de achtergrond is, wat het diepere probleem is van dit bepaald gezin of van die bepaalde mens. Als je eerlijk bent met jezelf, kan jij je daar een gevoel over vormen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”
(uit hoofdstuk 9: ‘Een evenwicht tussen jezelf en de ander’) © Mayil.com